



**Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde**  
**Onderwerp: lezing “Floralore: de cultuurhistorie van planten”**  
**Datum : 16 april 2026**  
**Aanvang : 20.00 uur**  
**Locatie : Café ’t Groene Woud, Kasterensestraat 23 te Liempde**

d

Op donderdag **16 april 2026** geeft Geertje Jansen een lezing met als thema “Floralore, de cultuurhistorie van planten”.

Onze voorouders hadden een gedegen kennis van de flora en kenden de geneeskrachtige eigenschappen van vele planten. Veel van deze kennis is in de loop der eeuwen in vergetelheid geraakt, maar wordt beetje bij beetje herontdekt. We weten nu weer dat het kauwen op wilgenbast hetzelfde effect heeft als het slikken van een aspirientje. En dat thee, getrokken uit de groene delen van Heermoes geschikt is tegen hoest en reuma. Of dat Zevenblad niet alleen geschikt is als soepgroente maar ook tegen jicht helpt.

In het verleden kende men ook magische krachten toe aan bepaalde planten, bomen en struiken. Zo stonden Meidoorn en Braam er om bekend dat ze boze geesten en heksen op afstand hielden. Het werd ook verstandig gevonden om een takje Braam of gedroogde Munt bij je te dragen, want ze zouden je welvaart bezorgen. Salie was ook een gewaardeerd kruid, omdat het wijsheid bracht. En wie wil nou geen welvaart en wijsheid?

Geertje Jansen uit Den Bosch presenteert de lezing. Na haar studie Geschiedenis belandde zij als gids in het Prehistorisch Dorp in Eindhoven, waar zij met groenten en kruiden uit de natuur maaltijden bereidt die in de oudheid gegeten werden. Inmiddels is zij ook geschoold in het herkennen en verzamelen van geneeskrachtige kruiden en eetbare paddenstoelen. Geertje is schrijfster van het boek “De verborgen geschiedenis van polderplanten”. Na afloop van de lezing is het bij haar te koop voor € 19,95 (contant of via internetbetaling).

Zin in een voorproefje? Luister dan naar de radio-uitzending van Vroege Vogels op BNN VARA van zondag 5 april 2026.

De lezing wordt gehouden in café ’t Groene Woud, Kasterensestraat 23 te Liempde en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

*Onderschrift foto: Meidoorn, een goede beschermer van huis en haard tegen boze geesten*